



Ένας Έλληνας φιλόσοφος και οι μαθητές του
Antonio Zucchi

«...Μέσα από μια αμοιβαία σχέση αγάπης και αυστηρότητας περνούν τα χρόνια της κοινής προσπάθειας, κι' όταν φτάσει η ώρα του χωρισμού, ο ώριμος προτέμπει τον νέο στη ζωή με την ευχή να γίνει καλύτερο καλύτερός του. Πέρα από την επιθυμία που έχει ο παιδευτής να καλλιεργήσει την επιστήμη του ο ίδιος, πολύ πιο μεγάλη ικανοποίηση νιώθει, όταν βλέπει πως ο μαθητής του κατόρθωσε να τον ξεπεράσει. Γιατί τα έθνη προκόβουν, όταν στην ατέμνηση αυτή λαμπραδηφορία η φλόγα της λαμπάδας στο κάθε νεότερο χέρι φουντώνει όλο και πιο πολύ...».

I. Θ. Κακριδής

2019

ΕΥΧΕΣ

στις μαθητές μας
να ξεπεράσουν σε προκοπή
και αρετή
όλους τους δασκάλους τους!!!



Ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του
Pierre-Narcisse Guerin

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Δ. & Π. ΚΑΖΙΝΤΖΑΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΕΚΤ/ΠΟΛΗ 210 5783-8993

«Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες».

Νίκος Καζιντζάκης

«Ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους».

Αημήτρης Γιάννης

«Η μεγαλύτερη επιτυχία για έναν δάσκαλο είναι η εξαφάνισή του ... να μπορεί να πει ο δάσκαλος: τα παιδιά τώρα δουλεύουν σαν να μην υπάρχουν».

Μαρία Μοντεσσόρι



Walter Rane: Ο Ιησούς και οι μαθητές του

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων Αιγαίας & Καραβρύτων

Πρόεδρος: Αρχοντούλα Ρέλλα-Παπασημακοπούλου
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Γεωργόπουλος
Γενική Γραμματέας: Αικατερίνη Μαριντοπούλου
Ταμίας: Παρασκευή Μπιρμπίλη
Οργανωτικός Γραμματέας: Παναγιώτης Στούρας
Ειδική Γραμματέας: Μαρία Σκαρτσίλα
Έφορος Βιβλιοθήκης: Βαρβάρα Σεφέρη
σας εύχεται:

Χρόνια Πολλά & Ευτυχισμένο το 2019

Τιμή: 5€



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΓΕΚΡΟΧΗΣ
ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ημερολόγιο
2019
Εορτολόγιο



Στο
Δάσκαλό μου...
το «Εὐ Ζῆν!»



Ραφαήλ: Η Σχολή των Αθηνών

«Ἐν ἀρχῇ ἦν... ὁ Δάσκαλος!»

«Χωρίς το Δάσκαλο ο λόγος θα σάπιζε άχρηστος μέσα στο έλος του κρανίου μας»
Αημήτρης Λιαντίνης

«Μεγάλος Δάσκαλος δεν είναι αυτός που διδάσκει, το καλό με ωραία λόγια, αλλά εκείνος που το διδάσκει με το παράδειγμά του»
Γιώτα Χάνρη Πεστολάτα